

PREDIKINGEN VAN DE BOEDDHA



Mahā
Maṅgala
Soetta

38 Goede Tekenen
van het
Leven

Bhikkhoe
Dharmawīranātha



boeddhayana publikaties 13

DE 38
GOEDE TEKENEN
VAN HET LEVEN

door

bhikkhoe dharmawīranātha

(Dhammācariya; Abt van het Boeddhayāna Centrum)

Nederlandse Buddha Dhamma Stichting
Boeddhayana Centrum, ~~Buyse~~ Ballotstraat 89, 2563 ZK 's-Gravenhage 1980

EERSTE DRUK 2524/1980

DRUK: BOEDDHAYANA PERS 's-Gravenhage

© Bhikkhoe Dharmawīranātha 1980

Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this work may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

uit
dankbaarheid en respekt
opgedragen
aan mijn Leraar
Bhikkhoe A. Jinamitto Thera

Namo Tassa Bhagawato Arahato Sammā Samboeddhassa

(Eer aan Hem, de Gezegende, de Verhevene, de Volmaakt Verlichte)

Moge het Boeddhisme vruchtbare bodem vinden in de harten van allen in Nederland, gedijen, bloeien en vruchten afwerpen ten zegen voor land en volk. (Bhikkhoe A. Jinamitto Thera)

Tijdens één van mijn retraites zag ik een rups op een bamboeboom voor de Wihāra zich voeten, zich tot een pop inspinnen en tot slot als een prachtige vlinder tevoorschijn komen. Laten ook wij zo doen en ons na al het zinnegenot begeven op het Pad van Ontzegging en ook wij zullen door dit te doen een prachtige vlinder worden ofwel het Hoogste bereiken.

(Bhikkhoe A. Jinamitto Thera)



De Zeer Eerbiedwaardige Bhikkhoe Figga Jinamitto Thera



VOORWOORD



Ik leer u slechts één ding:
Het onbevredigende en de bevrijding hiervan.

De bestudering van de Leer van de Boeddha geniet de laatste jaren een toenemende belangstelling. Grote hoeveelheden Nederlandse boeken zijn verschenen en de meest uiteenlopende onderwerpen worden besproken. Toch komen vele studenten tot ons met de vraagstelling: "Kunt u een systematisch Pad uitzetten dat leidt tot de verwezenlijking van Nibbāna?"

Ondanks alle boekwerken blijkt er nog steeds een behoefte te bestaan naar een eenvoudig, maar fundamenteel boekwerk over het geleidelijke Pad tot Nibbāna. De schrijver dezes heeft in het geheel niet de pretentie dat deze uitgave aan deze vraag zal voldoen, maar hoopt dat het zal bijdragen tot een beter begrip van het Juiste Pad, zoals onderwezen door de Boeddha.

De Mahā Maṅgala Soetta heeft een tweeledig doel. Allereerst is het een uiteenzetting van het geleidelijke Pad tot Nibbāna. Hierbij worden achtendertig goede tekenen van het leven opgesomd, passend bij een ieders niveau. Een nauwgezette studie en uitwerking van deze maṅgala's hebben geleid tot een beknopte compilatie van de Leer van de Boeddha en daardoor is een handboek voor het leven met de Leer ontstaan.

Het tweede doel is het 'ontwortelen van bijgeloof'. Bijgeloof is een diepgewortelde en zwaar gekonditioneerde gedragslijn met als gevolg dat angst en valse hoop ons leven beheersen.

Deze publikatie draagt het nummer 13 en hoe kunnen we beter het oude bijgeloof dat 13 een ongeluksnummer is bestrijden dan een uiteenzetting te publiceren over deze Goede Tekenen van het Leven!

Tot slot nog een woord van dank en waardering voor al diegenen die hebben bijgedragen tot de afwerking van de tekst op vele gebieden. Zonder deze hulp had deze uitgave niet in de huidige vorm tot stand kunnen komen.

Moge velen baat vinden bij deze uiteenzetting over de Mahā Maṅgala Soetta!

BOEDDHAYANA CENTRUM
Soeddhistisch Meditatie Centrum
Fronemanstraat 16b, Den Haag.

Mettacittena,
Bhikkhoe Dharmawīranātha
oktober 2524/1980